



*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Paula Van Overvelt



Jos Jacobs

Zij werd geboren te Essen op 14 juli 1941 en is er thuis,
omringd door de liefde van haar gezin,
zachtjes van ons heengegaan op 4 februari 2020.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons moeke tijdens de plechtige uitvaartdienst
rond de asurne in de kerk van St.-Pieter te Essen-Hoek
op woensdag 12 februari 2020 om 10.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen in het urnenveld
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren achteraan
in de kerk op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur.

Rouwadres: Familie Jacobs - Van Overvelt
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Zij zal altijd verder leven in de harten van:

Jos Jacobs

haar echtgenoot

Joris en Marga Jacobs - Kerstens

Cedric, Matias, Eva

Peter Jacobs

Hanne, Ruben, Pieter, Seppe

Dirk en Kristine Van Meel - Jacobs

Brik, Xander

Ronald en Liesbeth Jacobs - Kurrels

Maité, Lukas, Féline

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Haar zus, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Van Overvelt, Jacobs, Schenk, Van Oevelen.