





*Langzaam ben je van ons weggeleden,  
elke dag een beetje meer.  
Telkens werd jou iets ontnomen,  
dat deed jou en ons zo zeer.  
Het is een gemis, een stille pijn  
dat je nooit meer in ons midden zult zijn.*

Dankbaar voor zijn leven en voor alles  
wat hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van

**René Diels**



**Greta Cammaert**

*Voorzitter van A.M.R.A. en  
schatbewaarder van de D.A.G.-vrienden  
Lid van Mariembourg*

Hij werd geboren te Merksem op 13 september 1942  
en is toch nog onverwacht ingeslapen tijdens  
zijn vakantie te Oosterhout (NL) op 18 juli 2020.

Door de uitzonderlijke situatie met coronamaatregelen  
kunnen we slechts in intieme kring  
afscheid nemen van ons vake.

Aansluitend leggen we hem te rusten in het  
urnenveld op de begraafplaats van Hoogboom.

U kunt René nog een laatste groet brengen in het  
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

*Het afscheid zal plaatsvinden volgens de huidige regels  
m.b.t. sociale afstand en het dragen van een mondmasker.*

Hij zal altijd verder leven in de harten van:

Greta Cammaert

*zijn echtgenote*

Heidi

*Jason*

*Lynnyrd*

*Alyssa en Wouter*

Liesbeth en Pieter

Marjan

Veerle en Erwin

*Merel*

*Myrthe*

Katleen en Patrick

*Senne*

*Robbe*

*Lore*

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet:

Zijn zussen en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Diels, Cammaert, Ponet, Streitz.

Rouwadres: Familie Diels - Cammaert

p/a Begrafenissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen

Online condoleren: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)