



*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Na een schoon en rijkgevuuld leven
is van ons heengegaan

René Raymakers



Lisette Baetens († 2009)

Hij werd geboren te Essen op 12 februari 1936 en
is in het AZ Klina te Brasschaat rustig ingeslapen
op 1 februari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons pa, bompä tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van St.- Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk
op vrijdag 9 februari 2024 om 10.00 uur,
waarna we hem te ruste leggen in het urnenveld
bij zijn echtgenote op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk (Dreveneind 1),
vrijdag vanaf 9.40 uur.

U kunt René nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Judith en Michael Raymakers - Sengers
*Robyn en Jeremy
Liam*

Danny en Elke Raymakers - Pison
*Wouter
Jeroen
Pieter*

Myriam en Paco Raymakers - Garcia
*Ían en Stephanie
Noé*

zijn kinderen en kleinkinderen

Rouwadres: Familie Raymakers - Baetens
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begraffenissenhensen.be