

*Ik verlaat diegenen  
die ik liefheb  
om diegenen die ik liefhad  
terug te vinden.*

Met pijn in het hart melden wij het overlijden van

## Rik Smout

Hij werd geboren te Essen op 5 december 1946  
en is er thuis in het bijzijn van zijn naasten  
rustig heengegaan op 18 juni 2018.

Volgens zijn eigen wens wordt zijn as terug toevertrouwd  
aan de natuur op de begraafplaats van Essen - Centrum  
**op dinsdag 26 juni 2018 om 14.00 uur.**

Samenkomst aan de begraafplaats.

U kan Rik nog een laatste maal groeten  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Smout - Wouters  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Dit melden u in stil verdriet:

(†) Camiel en Lilianne Aerden - Smout  
(†) Louis Smout

*zijn zus*

Peter en Greet  
*Arno en Leen*

Eric en Christel (*zijn steun en toeverlaat*)  
*Stephanie en Koen*  
*Lena*  
*Ilian*  
*Jelle (zijn petekind) en Zoë*  
*Lyano*  
*Lewis*

*zijn neven en nichten*

De families Smout en Wouters.

*“ Ik ben niet meer katholiek  
want ik koos voor euthanasie.  
Maar ik ben wel een christen mens  
dat gelooft in het hiernamaals,  
daarom tot weerziens...”*

**Rik**

Liever geen bloemen of kransen.