



*Altijd bezige handen, nu gevouwen en stil.
Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest.
Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest.
Een groot gemis, het doet ons pijn.
Maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn !*

Na een rijkgevuld en lang leven
is zacht van ons heengegaan

Sooi Van den Eynden

Hij werd geboren te Ekeren op 22 juli 1927
en is te Zoersel in het WZC Joostens
van ons heengegaan op 12 december 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van den Bomp tijdens de uitvaartdienst
op de begraafplaats van Essen-Heikant
op woensdag 19 december 2018 om 14.00 uur,
waarna wij zijn as terug toe vertouwen aan de natuur.

Samenkomst aan de begraafplaats vanaf 13.50 uur.

U kan Sooi nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op maandagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Kelly en Elke Mathysen - Wuyts

*Ite
Bas
Ube*

zijn klein- en achterkleinkinderen

Rouwadres: Familie Sooi Van den Eynden
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen