



*Diegenen die ik liefheb
verlaat ik
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.*

Als alles is beleefd en alles is doorstaan,
dan komt de tijd om vredig heen te gaan

Stan Van Gool



Marie Verbraak († 2009)

Lid van K.B.G. - Horendonk

Hij werd geboren te Essen op 29 juni 1928
en is er in het wzc St.-Michaël
rustig ingeslapen op 20 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons pa, opa tijdens zijn afscheidsdienst
in zaal 't Groot Schaepenven (St.-Michaël),
Moerkantsebaan 81 te Essen
op vrijdag 6 december 2024 om 10.00 uur,
waarna wij hem te ruste leggen in het columbarium
bij ons ma, oma op de begraafplaats van Essen-Horendonk.

Samenkomst vanaf 09.40 uur.

Hij zal steeds verder leven in de harten van:

Ron en (†) Marlies

(†) Vivianne en Dirk

Véronique en Wesley

Damiën en Devlin

Roxanne en Bart

Milou en Noélie

zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

Medewerkers, vrijwilligers en medebewoners
van het WZC St.-Michaël.

Rouwadres: Familie Van Gool - Verbraak
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online: www.begraffenissenhensen.be