



*Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een lijden  
kan men voor het sterven dankbaar zijn  
omdat het komt als een bevrijden.*

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd  
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

## Virginie Michiels



Frans Brosens († 2016)

*Lid van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden  
en van SAMANA.*

Zij werd geboren te Sint-Lenaarts op 26 augustus 1935  
en is in het AZ Klina te Brasschaat  
rustig ingeslapen op 18 april 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen  
en herinneringen opgehaald aan ons moe, moeke.  
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk.

Daarom zal het afscheid in de kerk van O.-L.-Vrouw  
te Nieuwmoer plaatsvinden in beperkte familiekring,  
waarna we haar te rusten leggen in het urnenveld  
bij ons va, vokka op de begraafplaats te Nieuwmoer.

Wie Virginie nog een laatste groet wil brengen kan dit doen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,  
op vrijdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet:

Guy en Gerda Van Heurck - Brosens

Sandy en Toon

*Linde, Lenn*

Wesley en Melisa

*Xina, Xeno, Nieke*

Kenny en Ellen

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

De families Michiels, Brosens, Verhoeven, Nelen.

Rouwadres: Familie Brosens - Michiels  
p/a Begraffenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

*Condoleren kan online via [www.begraffenissenhensen.be](http://www.begraffenissenhensen.be)*