



*Als je ouder wordt  
en niet meer weet waar je bent.  
Als je mensen ziet  
maar ze niet echt meer herkent.  
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,  
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.*

Uit onze handen gegeven  
maar in ons hart gebleven

## Willy Dictus



Maria Janssens († 1995)

Hij werd geboren te Kalmthout 16 april 1936  
en is er in het WZC St.-Vincentius  
rustig ingeslapen op 1 augustus 2022.

Wij hebben in intieme familiekring afscheid  
genomen van ons pa, vava waarna wij hem  
te rusten hebben gelegd bij zijn echtgenote  
op de begraafplaats van Kalmthout-Centrum.

Rouwadres: Familie Dictus - Janssens  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Dit melden u in stil verdriet

Vera Dictus

Natascha en Geert

*Dylan, Rayana, Hannelore*

Igor en Ann

*Julie, Esmee*

Rudi Dictus en Karel Houdmeyers

Jef en Conny Van Hoeydonck - Dictus

Bart en Sanne

*Tyr*

Tom en Anoushka

*Emilia, Nolan*

*zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Zijn broer.

De neven en nichten.